

Zaterdag 5 november 2005

Vanaf 7.30 u. konden de bemanningen en de vele uitzwaaiers in het Cine Cafe aanzitten voor een zeer verzorgd zeeuws ontbijt aangeboden door Bakkerij Rijk uit Heinkenszand. Tussendoor werden er door de pers enkele interviews afgenomen.

Om 8.30 u. werd een groepsfoto genomen waarna kon worden gestart voor de lange reis naar Gambia.



Om 10.30 werden we in Kortrijk door de directie van Kinopolis verwend met koffie en toebehoren.

Om 11.15 reden we de franse grens over en vanaf Lille volgden we, bij wisselvallig weer, de A 1 naar Parijs.

Ten zuiden van Parijs brak de zon door de wolken en onder een blauwe hemel bereikten we na een voorspoedige reis om 18.00 u. Loriges bij Vichy waar tante Jeanine ons een zeer hartelijk en warm onthaal bezorgde.

Om 19.00 u. vatten wij in het donker het laatste deel van de rit aan om vermoeid maar tevreden Issoire te bereiken om 20.30.

Bij een knetterend haardvuur werd tijdens het avondmaal nagepraat over deze eerste rit die tot ieders tevredenheid voorspoedig verlopen was.

Dagafstand: 800 km;
Reistijd: 12 uur.