

## zondag 6 november 2005

De langste dag.

Om 6.15 u. uitreiking van de lunchpakketten van bakker Rijk. Met z'n allen wensen we Hans een prettige verjaardag en voor dag en dauw vertrekken we om 6.30 uit Issoire.

Bij St. Flour zijn we getuige van een prachtige zonsopkomst en even verder hebben we uitzicht op het door Gustave Eiffel gebouwde spoorviaduct van Garabit. Prachtige route over het berijmde plateau van Aubrac (alt 1200 m) bij een temp. van - 4 graden.

Het nieuwe viaduct van Millau, 240 m boven de Tarnbedding, is in nevelen gehuld zodat we alleen de toppen der pylonen kunnen zien.



Vanaf het plateau van Larzac breekt de zon definitief door en onder een stralende hemel bereiken we de Middellandse Zee bij Beziers en rijden we vervolgens om 11.15 u. Spanje binnen bij 20 graden.



Om 13.30 u. ronden we Barcelona langs de noordkant richting Tarragona. Rond 17.00 u komen we op de ringbaan van Valencia bij een temp. van 22 graden. Waar je ook kijkt hangen de sinaasappels te rijpen aan de laagstammige boompjes.

Bij het vallen van de avond bereiken we Altea, 10 km voor Benidorm gelegen, temp. 18 graden.



Na het avondmaal drinken we een glaasje op de verjaardag van Hans.

Dagafstand: 1070 km;  
Reistijd: 12 ½ uur.