

Maandag 7 november 2005

Om 7.00 u. vertrek uit Altea richting Alicante. Enkele kilometers voorbij Murcia eerste technisch probleem van de reis: bougiekanaal afgebroken bij wagen nr. 5. Het defect wordt door Jan in een mum van tijd vakkundig hersteld.



Voorbij Lorca klimmen we naar de noordkant van de Sierra Nevada en genieten van het ruwe landschap. Granada wordt langs de noordkant voorbijgereden.



De 30 kilometer lange spectaculaire afdaling naar Malaga verloopt probleemloos en om 15.30 u. komen we bij het ferrystation van Aldeciras waar wij om 16.30 u. inschepen op de fast-ferry bestemming Ceuta, de Spaanse enclave in Noord-Marokko.



De grensovergang naar Marokko verloopt volgens het gewone ritueel en hier worden de zenuwen een eerste keer op de proef gesteld. Na 1 ½ uur is alle paperasserij (Vlaams zeker?) achter de rug en om 19.50 u. bereiken we het Ibis-hotel Fnideq.



We draaien de klok 1 uur terug en leven vanaf nu met de afrikaanse tijd (GT).

Voor het avondmaal worden we door de directie van het hotel uitgenodigd voor de traditionele muntthee met zoetigheden.

Nog een pittig detail: terwijl Ad en Eric voor de grenspost halt houden om de andere wagens op te wachten, wordt de gsm van Eric door het lichtgeopende raam op brute wijze geroofd. Hopelijk blijft het voor de rest van de reis bij deze ene diefstal!

Dus, voor de goede orde: **nieuw gsm-nummer van Eric: 0031-6-14 01 82 25**

Dagafstand: 665 km;
Reistijd: 12 ½ uur.