

Donderdag 10 november 2005

Vandaag een halve rustdag.

Uitslapen en stevig ontbijt om 9.00 u., nog even ontspannen en vertrek uit Erfoud (Alt 800 m) bij een temp. van 19° C.

Zeer opvallend in het straatbeeld zijn de volledig in het zwart gehulde vrouwen met alleen de ogen onbedekt.

Vorbij Jorf houden we even halt om een kijkje te nemen bij het 'khetarra', het ondergrondse waterbedelingsstelsel (irrigatiesysteem).

Om 14.00 u. aankomst Tineghir (Alt 1350 m).

Bij aankomst blijkt er een probleem te zijn met de olieking van de cardan van wagen 2 en 4. Ook dit defect wordt binnen zeer korte tijd door een lokale garagist hersteld met originele onderdelen.

Verder brengen wij nog een bezoek aan de majestueuze Tohra kloof, op het smalste punt 20 m breed en 300 m hoog, indrukwekkend !!



Onder de deskundige leiding van onze lokale gids doen we nog een wandeling bij zonsondergang door de palmentuin van Tineghir, waar wij alles vernemen over het reilen en zeilen zowel op agrarisch als op sociaal gebied.

Na een wandeling door de souk van de stad en de Joodse wijk genieten wij van een typische Marokkaanse maaltijd in ons hotel.

Dagafstand: 145 km;
Reistijd: 3 uur.