

## Vrijdag 11 november 2005

Om 7.30 u. vertrek uit Tineghir bij 8° C door de mooie vallei van de Dadès, (de vallei van de 1000 kasbahs) rijden we voorbij Ouarzazate, de filmstad.



De Hoge Atlas met zijn besneeuwde kruinen rechts van de weg is alom aanwezig. Door een ruw, onherbergzaam maar zeer mooi berggebied komen wij in Tazenakt. Hier bewonderen wij de tapijten met hun dominante oranje kleur, afkomstig van de saffraan die gebruikt wordt voor het kleuren van de wol.



In Taliouine leren wij in de Coöperative du Saffran alles over dit edele product en genieten er van een heerlijke saffraanthee.



Om 14.00 u. verlaten wij de saffraanstad voor een wondermooie rit door de Anti-Atlas. De bergen bieden ons een schitterend kleurenpalet voortdurend veranderend met de stand van de zon: zwart rechts van de weg, links een oneindige variatie van oranje-geel tot roze, af en toe verstoord door een kudde geiten en een eenzame groep kamelen.





Om 17.30 u. bereiken wij Tata, de warmste stad van Marokko, onze rustplaats voor de nacht.



Dagafstand: 550 km;  
Reistijd: 10 uur.

PS

For Frank's friends all over the world, welcome to the Blauwe Ruis website !

The trip is going smoothly and everybody is in good condition. The scenery is magnificent, the sun is shining brightly, the roads are small but good and the food is excellent.

Many thanks for your sympathy, so far so good !!