

Dinsdag 15 november 2005

08:00 uur Vertrek en bezoek aan het scheeps-wrakken kerhof.

0:9:00 uur Na twee nieuwe controles, op weg naar Nouackchott, over een afstand van 450 km, via nieuw aangelegde weg dwars door de woestijn.



Monotoon, maar niet eentonig landschap. Zo kort na het regenseizoen ziet de woestijn er best wat groen uit en her en der zien wij grazende kamelenkuddes. Verderop in de woestijn, wandelende stuif duinen in een veelvuldig kleurenpalet van wit, geel tot oranjegeel. Fascinerend mooi!

Na een lunchstop (zie [groepsfoto](#)) in dit schitterende zanddecor stoppen wij even verderop voor een thee pauze in een nomadentent. Unieke ervaring.

Na nog enkele controles bereiken wij rond 17:00 uur onze rustplaats in Nouakchott.



Na het doorreizen van Marokko de vorige dagen is de kennismaking met de twee grootste steden van Mauritanië, een echte cultuurschok!!!!

Gisteren en vandaag geen telefonische contacten mogelijk met Nederland daar er geen roaming overeenkomsten zijn met Mauritanië. Daarom excuses voor de vertragingen.

Dagafstand: 485 km;
Reistijd 9 uur.

PS

Fantastic ride through a magnificent scenery with a multitude of colours from white, to yellow to orange coloured sand. No technical problems. After a week in Marocco, a country in full expansion, the visit to the two main cities of Mauritania are a real culture shock.