

## Woensdag 16 november 2005

Om 8.15 u. nemen wij afscheid van meneer Struik, de hotelmanager die ons op bijzonder hartelijke wijze heeft ontvangen.

Vertrek, kennismaking met de heksenketel van de ochtendspits in een Afrikaanse hoofdstad. Hectische toestanden, totaal ongeregeld verkeer, hier geldt de wet van de sterkste.



Na een voorspoedige rit van 200 km over de halfherstelde weg naar Rosso en de 90 km piste over de dijk van de Senegal-rivier bereiken wij de grens in Diama om 15.00 u.

De Mauretaanse grens wordt vlot genomen (1 uur!). De Senegalese politie is zeer beleefd en voorkomend, maar dan begint het zenuwslopende palaver bij de Senegalese douane.



Na 2 ½ uur en met een stevige knauw uit het budget krijgen we een escorte naar het hotel omdat de wagens meer dan 5 jaar oud zijn.

Om 19.15 u. komen wij in het donker aan op de Langue de Barbarie, een landtong tussen rivier en oceaan, voor een welverdiende rustdag.

Dagafstand: 333 km;  
Reistijd: 9 uur.

PS

Nouakchott - St. Louis.

No technical problems; nerve-racking border crossing between Mauretania and Senegal but safe arrival at St. Louis.

(333 km / 9 hours)