

Donderdag 17 november 2005

Uitslapen !!

Om 10.00 u. vertrek uit het hotel via St. Louis-stad naar het ornithologische reservaat van de Djoudj, het op twee na grootste vogelreservaat van de wereld.



Met een grote prauw varen we door het reservaat en bewonderen de duizenden pelikanen op een kluitje bijeen, net een sneeuwtapijt in de tropen!



We zien ook nog enkele zwemmende varanen, kuddes wrattenzwijnen met jongen en vele soorten overwinterende zwem- en watervogels.

Rond 16.00 u. terug in het hotel. Hier kunnen we nog even verpozen op het strand bij de oceaan. (Eric vond het niet gepast om te zeggen dat ze pinten zaten te drinken).

Dagafstand: ???

PS

Rest day;

Visit to the Djoudj bird reserve with magnificent views on ten thousand pairs of pelicans in hibernate. Everybody in good condition !