

Dinsdag 22 november 2005

Aankomst Amsterdam

Om 23.00 u. zijn acht Nederlanders veilig en wel geland op Schiphol, opgewacht door een heus ontvangstcomité





Eén Belg en één Nederlander blijven nog een week in Gambia om alle formaliteiten (paperasserij) omtrent de busjes af te wikkelen.

De terugreis naar Zeeland in een bus, (weer eens wat anders !) geschiedde in feestelijke stemming. Er zijn veel liederen gezongen (o.a. 'Oh was ik maar . . .' etc.)

Eric zal, na thuiskomst volgende week zorgdragen voor een laatste - allesomvattende - nieuwsbrief, waar we natuurlijk allen naar uitkijken !