

## Laatste nieuwsbrief 2005

### *Alea jacta sunt* : de teerlingen zijn geworpen (Julius Caesar)

Zo ook deze missie naar West-Afrika.

Dinsdag 22 november vlogen acht van de tien grote blanke mannen terug naar Europa na twee dagen welverdiende rust op het strand van Gambia.

Woensdag 23 november rijden de twee blijvers Hervé en Eric, de wagens nummer 5 en 6 naar hun eindbestemming in Senegal. Ook deze keer weer hopen ellende met de douane en de rigide voorschriften van Senegal. Het is niet altijd eenvoudig om de medemens te helpen en soms zijn er momenten dat men er moedeloos zou van worden. Maar het besef dat men een beetje kan bijdragen tot een beter lot voor de hulpbehoevenden sterkt ons toch om deze kaap te ronden.

Vertrokken om 8.30 u. in de morgen, terug om 20.30 u. in de avond; 260 km in totaal, tweemaal ferryboot en uren discussiëren met de douanebeambten.



Donderdag 24 november: voor Eric begint nu de afhandeling van de administratieve formaliteiten. Eerst wachten op een seintje van Ad, dat de nodige fondsen zijn overgemaakt om de douanering in The Gambia af te ronden.

Om 15.00 u. naar de bank: loketten gesloten. Tweede poging bij andere bank: problemen met het dataverwerkingsysteem, na 1 ½ uur: géén succes .... Naar derde bank: aanschuiven en beurt afwachten. Om 18.30 u. fondsen geïncasseerd ! Western Union Money Transfer gaat niet altijd flitsend snel .....

Vrijdag 25 november: Eric gaat om 8.00 u. met Jack en Kabiro naar Banjul om alles te regelen voor de drie wagens: douane, taxilicentie en verzekering. Om 13.00 u. alles geregeld en betaald.

Voor het afhalen van de nummerplaten op het hoofdkantoor van de politie is het nu te laat daar er op vrijdag slechts tot 13.00 u. gewerkt wordt. Dus: maandag terugkomen.

Zaterdag 26 november: prospectie op de lokale markt voor het inbouwen van zitjes in de wagens en het opbouwen van een stevig imperiaal. Tegen maandag krijg ik van drie bedrijfjes een bestek.



Zondag 27 november: afspraak met H el ne Clybouw (Mama Gambia) uit Westende (B), van de VZW, 'hands together for the development of The Gambia', die mij bij mevrouw Kinneh Jobarteh brengt. Deze jonge vrouw studeert af als dokter en ik vond dit een zeer geschikte persoon om de door Herry geschonken dokterskoffer te overhandigen met de resterende medicijnen. Ook hier weer heel veel woorden van dank voor dit 'godsgeschenk'. (Zo'n koffer is iets unieks voor Gambia) !

Maandag 28 november: ophalen kentekenplaten in Banjul en uitkiezen bedrijf voor ombouw van de auto's.

Dinsdag 29 november: terugvlucht naar Amsterdam, waar Dick Eric komt afhalen.

Dit is in een notendop het verhaal van een week verlof in The Gambia. Verder nog even voor de goede orde een korte samenvatting van wat uiteindelijk werd gedaan.

Overeenkomstig onze tweeledige doelstelling werd hulp geboden in Senegal en in Gambia.



## SENEGAL

Hulp aan Chaulmoogra, een organisatie voor hulp aan lepralijders:

- Twee wagens gebracht, wat het totaal nu op drie brengt;
- Een echografieapparaat ten behoeve van bv zwangerschaps-onderzoek;
- Geschonken: 1 Vlissingse rolstoel en 19 rolstoelen door Eric en Jochem opgehaald in Frankrijk;
- Een apparaat om zeep te maken, opgehaald in Frankrijk;
- Een sterilisator voor medische apparatuur;
- Verband en verzorgingsmateriaal, alsook medicijnen geschonken door Medios Oostende en de huisarts van Fanny;
- Kine-materiaal (fysiotherapeutisch materiaal);
- Heel veel kleding voor jong en oud, schoolmateriaal en speelgoed voor de kinderen in de dorpen;
- 12 naaimachines afkomstig uit Nederland en België voor het naaiatelier;
- een zware dompelpomp, geschonken door de firma Koni NL voor de irrigatie van een groentetuinproject.



## THE GAMBIA

Ook hier een tweeledig initiatief:

### PRIMO:

Het opstarten van een transportbedrijfje teneinde enkele families aan een inkomen te helpen, hier worden drie auto's (nummers 2, 3 en 4) geschonken alsook heel veel materiaal om in eigen beheer zoveel mogelijk herstellingen uit te voeren:

Een zware kettingtakel; een grote krik; een compressor; en aggregaat; heel veel gereedschap en reserveonderdelen zodat mag worden gesproken van een voor Gambia goed uitgeruste garage.

### SECUNDI:

De nodige ondersteuning voor een klein naaiatelier. Ook hier een tiental naaimachines afkomstig uit Nederland en België en een aggregaat.

Verder worden ook hier nog wat kleren verdeeld afkomstig van Medios Oostende, de Zeereddingsdienst Belgische Kust.

Drie baby's zullen nu in hun eigen bedje slapen (iets unieks voor Gambia) geschonken door

Frank Geluk en Eric.

En ... last but not least: de dokterskoffer geschonken aan dokter Jobarteh.

Om het verhaal af te ronden meen ik te mogen zeggen dat ons project als ten zeerste geslaagd mag worden beschouwd, dankzij de inzet van vele mensen van goede wil, niet in het minst de vele sponsors en sympathisanten zonder wie het niet mogelijk zou zijn geweest dit initiatief te verwezenlijken.

**Daarom: héél veel dank aan allen voor de financiële en morele ondersteuning in de hoop dit in de toekomst te kunnen herhalen !**



PS

De wagens werden afgeleverd met de volgende km-standen:

Gambia:

- No. 2: 35,237 km;
- No. 3: 34.001 km;
- No. 4: 38.606 km.

Senegal:

- No. 5: 24.448 km;
- No. 6: 38.084 km