

Blauwe Ruis

Nog even voorstellen

Jochem Weststrate
22 jaar

Eric Duhamel
iets ouder geloof ik
Eric is nu voor de derde keer onderweg naar Senegal en "The Gambia"



De Ford Mondeo

Domidium Facti Qui Coepit Habit. Goed begonnen is half gewonnen.

Het was een hectische week. Jochem zorgde voor het technische en logistieke gedeelte van de reisvoorbereiding en Eric zorgde voor uitwerking van reisroute en administratieve zaken. Gezien de beperkte ruimte moest selectief geladen worden. De hulpgoederen die meegenomen worden zijn: schoolgerief voor het schooltje van het lepradorp bij Fatick in Senegal en medisch materiaal geschonken door de VZW Medios uit Oostende voor het Royal Victoria Hospital in Banjul.

We zijn er klaar voor en vertrekken deze morgen uit Schoten richting Loriges in het departement Allier in Frankrijk waar we zullen overnachten bij tante Jeanine.



Vrijdag 10 november

08.30u vertrek SCHOTEN

Om 10.15u rijden we onder een stralend zonnetje Frankrijk binnen,
Voorbij Parijs nemen we de N7 richting Nevers.

In Briare nemen we een kijkje bij de Pont Canal gebouwd van
1890 tot 1894 waar het Canal Lateral de Loire kruist.

Om 17.20 u komen we aan bij Tante Jeanine te Loriges in het departement Allier waar we
na een schitterende franse maaltijd genieten van een heerlijke nachtrust.

Dagafstand: 698 KM

Duur: 8.50 u





Zaterdag 11 november

08.30 u vertrek Loriges via de N7 tot Clermont -Ferrand . Daarna de A75 doorheen het Massif Central onder een heerlijk zonnetje.

Om 12.10 u Lunchstop in Millau waar we een mooi uitzicht hebben op het nieuwe viaduct over de Tarn.

Om 14.30 rijden we Spanje binnen.

Na het rondje van Barcelona en Tarragona komen we om 17.00 u aan in Miami Platja , 15 km voorbij Cambrils.

Hier worden we opgewacht door onze belgische vrienden Jean en Mieke die Jochem te logeren nemen en onze franse vriend Bruno waar Eric de nacht zal doorbrengen.

Dagafstand : 876 Km

Duur : 8.30 u

