

Blauwe Ruis

Zondag 12 november

09:00: Na een uitgebreid afscheid van onze vrienden, verlaten we met een vers door Bruno voor de middaglunch gebakken brood Miami Platja bij een zalig temperatuurtje van 16 graden. Daar het zondag is en verkeersluw nemen we de carretera N340 in plaats van de dure autopista en rijden door de Ebro Delta en Castello de La Plana naar Valencia.

Gedurende tientallen kilometers rijden we door de boomgaarden waar de sinaasappels van Sinterklaas hangen te rijpen. Om 12:00 uur ligt Valencia achter ons en rijden we via Jumilla en zijn wijngaarden bij 30gr naar Murcia en verder langs Lorca naar Almeria waar we om 17:00 aankomen bij het ferry station om onze inschepingskaarten af te halen. Om de tijd te doden maken we een stevige wandeling door de oude wijk en de winkelstraten van de stad.

Om 22:45 rijden we de Santa Cruz de Tenerife op en om 23:59u stipt varen we onder spaanse vlag richting het afrikaanse continent.

dagafstand: 692km
duur: 8u

Maandag 13 november

Daar er voor de oversteek naar Merilla, een Spaanse enclave in Noord-Afrika, geen hutten meer beschikbaar waren, werd de nacht in een vliegtuigstoel doorgebracht. Rondlopen was een riskante zaak want Marokanen slapen blijkbaar graag op de grond en her en der tussen de rijen stoelen lagen er slapende mensen. Om 17:15 uur ontschepen we op spaans grondgebied en gooien de tank vol met gedetaxeerde benzine (0.81/L) nu snel naar de grens bij Nador 10km verderop.

We draaien de klok een uur terug en na het gebruikelijke gerommel bij de douanepost en enkele euros lichter voor een snelle afhandeling van de formaliteiten, rijden we om 07:30 lokale tijd Marokko binnen.

Via Nador, Taourit, Guercif en Missouri rijden we langs de zuidflank van de Midden-Atlas naar Midelt.

Op het middaguur stoppen we bij een eenvoudig wegcafe om te proeven van een heerlijke tajine.

We worden aangekeken alsof we van een andere planeet komen want toeristen zijn hier blijkbaar nog nooit gestopt.

Ten gevolge van uitgebreide wegeniswerken hebben we meermaals het gevoel over pistes te rijden in plaats van over de reguliere weg. Voor ons doemen de besneeuwde toppen van de Hoge Atlas op die we morgen en de volgende dagen zullen kunnen bewonderen.

dagafstand: 420km
duur: 7:30u

Fotos komen morgen want het internet hier is langzamer dan een ezel.

tot snel,

Jochem en Eric