

Blauwe Ruis

Dinsdag 14 november

09:15 Vertrek uit Middelt, alt 1480, over de Tagalm pas, alt 1909 rijden we door de hoge atlas via Rich naar de bergkloof van de Oved Ziz.

Twee weken geleden heeft het hier zeer hard geregend en overal is het groen en er is water in de riviertjes. Overal langs de weg lopen er herders met kuddes met schapen en geiten en in de vele watertjes wordt de was gedaan.

Vorbij de bergkloof van de Ziz stoppen we even om informatie in te winnen in de Auberge Palma Ziz.



De jongeman van de receptie komt mij bekend voor en na wat over en weer gepraat blijkt het Mohammed te zijn,

de jongen die ons vorig jaar souvenirjes verkocht bij de ingang van de Ziz.

En wie we hadden laten meegenieten van onze middaglunch.

Fier toonde hij ons de beeldjes die hij vorig jaar van Dick Zandee gekregen had en die nu bij de receptie van het hotel stonden.

Wij werden dan ook uitgenodigd om met hem de traditionele muntthee te drinken.

Nog een foto en we rijden nu verder via Erfoud naar Merzouga waar we morgen een dag zullen overblijven.

Dagafstand: 360km

Duur 8u

Woensdag 15 november

Vandaag een dag om even te rusten en om nader kennis te maken met de Marokaanse cultuur.

Bezoek aan de grote Tafilant palmentuin.

Dit gebied is een klein mesopotammie dat gevormd werd door de Tigris en de Eufraat.

Hier lopen de Rheris en de Ziz parallel en zo ontstond deze vruchtbare oase met haar 900.000 dadel-palmbomen

waarvan het grootste gedeelte van de oogst ter plaatse verbruikt wordt, want de dadel vormt het hoofdbestanddeel van de voeding van de Filali en de Nomaden.



Om 17:00 zijn wij bij een familie uitgenodigd voor een echte couscous die we volgens de locale etiquette met de rechterhand nuttigen.
Een unieke ervaring. Zonsondergang beleven we in Merzouga.

Donderdag 16 november

Gisteravond kennis gemaakt met de sahari die traditionele tam-tam muziek speelden in het hotel.
De sigaretten van Jochem vielen erg in hun smaak en ze nodigde ons uit voor een zonsopkomst op de berg Chebbi, het enige grote duinengebied op Marokkaanse bodem met hoogtes tot 200 m, 40 km lang en plaatselijk tot 10km breed.



Om 5 uur worden we gewekt.
Om 5.30 onderweg naar het grote duin, gezeten op de bult van een dromedaris.



Schitterende zonsopkomst waarbij de duintoppen een voortdurend veranderend kleurenpalet vertonen met alle schakeringen van wit, beige tot abrikoos. Om 10.30 vertrek uit Merzouga en via Rissana naar Tinerhur en de dades-vallei. Bewolkt weer en strakke bries. Het is verradelijk rijden met hier en daar zandhopingen op de weg. Onderweg nemen we een kijk in de Todra kloof.



Door de hevige regenval van de voorbije weken is er veel schade aan de wegen en zijn de meeste bruggetjes weggespoeld evenals het wegdek in de kloof. Om 17:30 aankomst in El Kelaa Mgouna, de hoofdplaats van de rozenvallei met aan de horizon de Ighl Mgoun (4071m) met zijn kruin in de wolken.

dagafstand: 420km
duur: 7u

Vrijdag 17 november

Gedurende de nacht heeft het geregend zodat alle bergtoppen schitteren in de zon met een witte sneeuwkap. In Ouarzazate houden we even halt bij de filmstudio's. Er wordt een film opgenomen zodat er maar een beperkte toegang rondgang mogelijk is. Via Tazenakt en Talliouine, de saffraanstad, rijden we naar Ingherm in de anti-atlas en vervolgens naar Tafraoute.

Het roze graniet van de omringende bergtoppen beschenen door de ondergaande zon bieden ons een prachtig decor.
Tafraoute is tevens bekend door zijn Berber Babouche zodat we er daar maar een paar aankopen.

dagafstand: 480km
duur: 8u

nou dat was hem weer tot de volgende keer maar weer,
Jochem en Eric.