

Blauwe Ruis

Woensdag 22 november

Om 8u op weg naar de Senegalese grens. De 210 km tot Rosso over de vernieuwde weg afgelegd in 3u. Bij Rosso nemen we een autoverzekering voor Senegal en rijden daarna de 90km zandpiste over de dijk van de Senegal rivier die zo kort na het regenseizoen in zeer goede staat verkeert.



Om 13:30 aankomst aan de Mauretatische post en 20 minuten later rijden we de stuwdam van Diama over voor de gevreesde Senegalese douaneformaliteiten. Onze vriend Masse wacht ons hier op. De goden zijn ons gunstig gezind want de nieuwe douanechef is van dezelfde ethnische afkomst als Masse en na wat leuk en uiterst vriendelijk over en weer gepraat, krijgen we onze laissez-passer voor 150 in plaats van 225 euros. We beloven ook plechtig dat we overmorgen mooi richting Gambia zullen rijden en zaterdag bij Karang Senegal zullen verlaten met de auto en we worden van escorte ontslagen.



Emotioneel afscheid van Dahid. Om 14:30u gaat de slagboom open en rijden we Senegal binnen richting st. Louis, Masse volgend over de nieuwe weg. 50 min. voor beide controles met een auto van meer dan vijf jaar oud... goed voor het Guinnessbook of records.

Dagafstand:333 km
duur:7 uur

Donderdag 23 november

Om 8u naar het natuurpark van de Djoudj. Vroeger diende alleen te worden betaald voor de boottocht maar nu pikt ook de staat een graantje mee in die mate dat de entreprijs van het park, de prijs van de twee uur durende boottocht overtreft.

Mits wat overleg en een kleine fooi hoeven we niet in te stappen in de overvolle toeristenboten maar krijgen we een prauw voor ons alleen, want Eric vertelde de chef als smoes dat Jochem een promotiefilm over de Djoudj kwam maken voor de Nederlandse en Belgische televisie.

Daar het pas 10uur in de morgen is, zijn de vogels nog zeer bedrijvig aan het fourageren en Jochem kan dan ook vanaf de voorplecht van de prauw prachtig filmen en fotograferen.



Bij de pelikanenkolonie blijven we een kwartiertje liggen om volop te genieten van de bedrijvheid.
Om 12:30 uur rijden we tevreden de 80km met Masse terug naar st Louis.
Het is zeer heet in de stad en we besluiten de stadswandeling uit te stellen tot de vooravond.

dat was het dan weer, tot snel