



NIEUWSBRIEF 10 - wo 7 november 2007

Tiznit - Dawra
528 km

Bij het opstaan is de mist nog steeds niet opgetrokken. Om 9 uur bezoeken we de medina en sommigen kopen zilveren sieraden en dingen af. Tiznit is de zilverstad. Voor onderweg slaan we mandarijnen in.

De zon is inmiddels doorgebroken. We rijden door de Anti-Atlas. Truusje heeft het warm. Deze ochtend zal ze voor het laatst moeten klimmen. In Bouizakarne krijgen we controle. We geven de thuis gemaakte kopieën van onze paspoorten. Een beetje stad hier heeft een muur met kantelen en een toegangspoort. Daarachter de wachters, als in de middeleeuwen. Voor de tweede keer geven we een setje kopieën. Het wordt steeds kaler, er is laaggebergte. De (gemengde) kuddes geiten en schapen worden steeds groter.

De dieren in Marokko is een hoofdstuk apart. In de steden zie je veel katten. Bij sommige zijn de oogjes nog maar net open. Hun moeder is nergens te zien. Dagelijks komen we gemiddeld 5 honden aan de kant van de weg tegen: dood. Kippen, schapen en geiten hebben we op elkaar gestouwd vervoerd zien worden. En de ezels, de ezels torsen hun lasten.

Het is nog 90 km naar Tan-Tan en Vlissingen is ver weg. Soms worden we bij de controles doorgewuifd. Je komt steeds meer mannen tegen met een tulband, het uiteinde voor de mond geslagen. In colonne passeren ons zes roze jeeps. In de buurt van Tan-Tan kale vlaktes en telefoon- en elektriciteitspalen tot waar je kunt kijken. Rechts van ons verschijnt de Atlantische Oceaan. Er is geen bebouwing. De enige mensen die we zien, bevinden zich in de auto's die ons over de enkele asfaltstrook tegemoet komen. We zijn ter hoogte van de Canarische Eilanden. Op het strand hutjes, gemaakt van wrakhout en andere aangespoelde resten. Een gestrand spookschip ever verder op. En nog steeds die ene asfaltstrook die nu weer landinwaarts gaat.

Om bij de bedouiencamping te komen, moeten we 5 km over onverharde weg rijden. We hobbelen bijna uit de auto. Om 17.30 uur arriveren we. Het uitzicht over de woestijn is adembenemend mooi. We zetten onze spullen in de typisch Marokkaanse tent. Later op de avond eten we stoofpotje van kamelenvlees met dadels. Heerlijk! De overweldigende sterrenhemel omarmt ons.

Daily report 7/11

13.30 departure Tiznit after a tour in the medina with visit tot the silversmiths souk where the craftsmen work the silver te traditional way like it has been done for many centuries. Before arriving Bouizakarne, last mountain of the voyage, the Tiznit Mighert (1100 m) in the Anti-Atlas. As we approach the Western-Sahara we find here our first controle bu the gendqrmierie royale and many will follow. Lunchstop at El Ouatia with view over the Atlantic Ocean (25 degrees). We continue the ride with on the lefthand the desertlike landscape and at the righthand the blue ocean. Nightstay at Daoura in camping bedouien. For dinner the speciality of the house: tajine with camelmeat. Delicious!

Distance: 528 kms

Time: 7 hrs

journal de bord 7/11

10.30 hrs départ de Tiznit après une visite a la Médina et le souk des bijoutiers ou nous voyons comment les artisans travaillent l'argent, reproduisant les gestes millénaires. Après le passage du col Tizi Mighert (1100m) à l'extrémité de l'Anti-Atlas, nous descendons vers Bouizakarne. Première contrôle par la Gendarmerie Royale et ce ne sera pas la dernière.

Lunch stop à El Ouatia avec vue sur mer (25 c).

A partir de la, nous enfilons les kilomètres vers le camping Bédouin à Daoura, 40 kms avant Laayoune. A gauche de la route le paysage désertique, à droite l'océan bleu.

Au diner, la spécialité de la maison, tajine chameau aux dattes. Un délice !

Distance: 528 kms

Durée: 7hrs

Blauwe Ruis 2007 wordt mede mogelijk gemaakt door:

Sponsors



Wolff cinema groep

Postbus 777
3500 AT Utrecht
030-850 2500



Cine City

Spuikomweg 1
4381 LZ Vlissingen
0900 CINE CITY



2Hit

Ravelijn de Grenadier 21
4461 DH Goes
06 29 19 4886



Richard GebSKI

Von Zesenstraat 121
1093 AV Amsterdam
020 46 33 624



Rijkse & Partners Belastingadviseurs

Buitenruststraat 6
4337 EH Middelburg
0118-678900

Vrienden van Blauwe Ruis

Personeel Cine City

Club BVB - Antwerpen

Madame Martin te Loriges

Senor Doucet te Miami Platja

Jean en Mieke Daelman te Miami Platja

Dhr. en Mevr. Kampman

Mevr. MLG Prinsen Verhulst

Dhr. AP Prinsen

Mevr. EL op 't Hof Rijnders

Dhr. A Homburger

Rups Consult & Projecten

Leen en Fanny

Sjoerd van Goor

Heus Staal Papendrecht

Joke Karstanje

MAB Projectontwikkeling

Dr. Wim Galle

www.blauwe-ruis.nl

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer (op dit e-mailadres) ontvangen? [Meldt u dan nu af.](#)