



NIEUWSBRIEF 12 - za 10 november 2007

Nouadibhou - Nouakchott
455 km

We moeten - net zoals bij Dakhla- de landtong weer terugrijden om op de weg naar de hoofdstad Nouakchott te komen.

Bij aankomst gistermiddag bezochten we het scheepskerkhof. Het was een tijdje mode dat er schepen cadeau werden gedaan aan Mauretanie. Toen de kapiteins van boord waren, wist niemand meer de schepen te bedienen. Tientallen liggen nu mooi oud roest te zijn. We maken foto's en filmen. Jan maakt twee tekeningen. Geiten lopen in bosjes langs de straten van Nouadhibhou. Ook zien we hier weer de ezels die als transportmiddel dienen. Wat ook opvalt is dat 9 van de 10 auto's een Mercedes is. Vaak staat er nog een Duits embleem op.

We rijden door duinlandschap. In de verte zandheuvelds, door geen mensenvoeten ooit betreden. We passeren een kudde dromedarissen. Soms nederzttinkjes van huizen die eruit zien zoals kinderen ze tekenen: scheef en met een puntdakje. Ze zijn van houten afvaldelen gemaakt of van uit elkaar gehaalde en platgeslagen oliedrums en staan op 50 meter van elkaar verspreid. Ook tenten en een enkele is van steen.

De eerste controle hebben we alweer achter de rug. Het zullen er vandaag 8 worden.

Alles wordt weer leeg en vlak. We rijden op die ene asfaltstrook. Buiten is het 32 graden en binnen 38,5. We passeren een Europese man en vrouw op volbepakte fietsen, kromgebogen over het stuur tegen de harde wind in. Wat bezielt ze om deze eindeloze weg af te fietsen? Het is nog 300 km naar Nouakchott.

Later alleen maar zand. Stukken autoband zie je om de paar honderd meter in de berm liggen. Andere worden rechtop gezet en gebruikt als markeringssteken. "Gambia rechtdoor"; wijst er één. Soms, ergens midden in het landschap een boom. Of een autowrak.

Opeens een roze gepleisterd wegrestaurant. "Gare du Nord" staat er op de gevel. We eten het meegebrachte brood met kaas en worst op. In het restaurant is enkel koffie of thee te krijgen. Jan maakt één van de werknemers blij met een slangenklemmetje voor een kapotte compressor. En hij repareert en passant het gaspedaal van Brutus waar wat mee aan de hand is. Truusje heeft vandaag alleen maar last van haar gebruikelijke opvliegers.

We rijden verder. Zand in onze haren, neuzen en monden. We komen 'paalhoofdjes' tegen die de duinen, die zich steeds verplaatsen, moeten verhoeden de weg te versperren.

120 kilometer voor Nouakchott stoppen we bij Bedouiententen. Een van de vrouwen maakt voor ons de traditionele Mauretaanse thee in kleine glaasjes: drie rondes waarvan elke ronde zoeter.

Als we om 15.30 uur verder rijden is het 40 graden. De weg daalt licht. "Dat is fijn fietsen hier", zegt Jan.

journal de bord 10/11

Après l'achat de pain frais et de fromage, nous empruntons la nouvelle route vers Nouakchott, un ruban de 450 kms de bitume à travers le désert.

Petite tempête de sable sur le plateau des mille chameaux. Le vent qui vient de l'intérieur du désert est brûlant. Mais, les grandes dunes de sables jaunes sont magnifiques.

A 125 kms de Nouakchott nous trouvons refuge chez des nomades et les femmes nous préparent le thé traditionnel en trois service. Une de ces dames me promet de me faire du thé jour et nuit si je l'emmène en Europe. J'en profite pour boire un bol de lait de chamelle légèrement sucré, boisson très agréable.

Arrivée sur la capitale sans problèmes. Journée très chaude mais agréable.

distance: 455 kms durée; 7 hrs

Daily report 10/11

From Noudhibou to Nouakchott we follow the 460 km road that opened in 2005 through magnificent sand dunes. Small sand storm on the highground of the thousand camels. About 125 kms before Nouakchott we stop at a Bedouin camp for a traditional tea ceremony. We also have the opportunity to taste camel milk. Slightly sweetened, nice and refreshing drink. We join the Mauretanian capital without problems.

Distance: 455 kms

Time: 7 hrs

Blauwe Ruis 2007 wordt mede mogelijk gemaakt door:

Sponsors



Wolff cinema groep
Postbus 777
3500 AT Utrecht
030-850 2500



Cine City
Spuikomweg 1
4381 LZ Vlissingen
0900 CINE CITY



2Hit
Ravelijn de Grenadier 21
4461 DH Goes
06 29 19 4886



Richard Gebski
Von Zesenstraat 121
1093 AV Amsterdam
020 46 33 624



**Rijkse & Partners
Belastingadviseurs**
Buitenruststraat 6
4337 EH Middelburg
0118-678900

Vrienden van Blauwe Ruis

Personeel Cine City

Club BVB - Antwerpen

Madame Martin te Loriges

Senor Doucet te Miami Platja

Jean en Mieke Daelman te Miami Platja

Dhr. en Mevr. Kampman

Mevr. MLG Prinsen Verhulst

Dhr. AP Prinsen

Mevr. EL op 't Hof Rijnders

Dhr. A Homburger

Rups Consult & Projecten

Leen en Fanny

Sjoerd van Goor

Heus Staal Papendrecht

Joke Karstanje

MAB Projectontwikkeling

Dr. Wim Galle

www.blauwe-ruis.nl

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer (op dit e-mailadres) ontvangen? [Meldt u dan nu af.](#)