



NIEUWSBRIEF 14 - ma 12 november 2007

St.Louis - Toubacouta
445 km

St. Louis (Senegal)

Via een stalen, geklonken brug die nog door Eiffel is ontworpen, kom je St.Louis binnen, een vissersstad met veel bedrijvigheid. In de haven liggen de mooi beschilderde vissersprauwen. Jongetjes oefenen hun toekomstig beroep en spelen met miniprauwtes in het water.

Er is van alles te koop: meloenen, snoep, bananen, kokosnoten, ventilators, batterijen, rieten manden, t.v.'s, horloges, spades, plastic stoelen, autobanden, gymschoenen. En deuren. Tussen de mensen door, manoeuvreren we door de drukke straatjes. Voor elk huis of 'winkeltje' moeders met een groot aantal kinderen. Eenzelfde aantal geiten scharrelt rond. Het gemekker is niet van de lucht. De mannen zijn niet meer gekleed in een boubou met tulband, maar lopen in een broek met een shirt of hoogstens in een lange batikjurk. Ook vrouwen en meisjes zien er 'modieus' uit. Wat een wereld van verschil met het streng Islamitische Mauretanie waar ook geen bier of sterke drank te koop is! En de mobiele telefoons? Die hebben hier weer bereik naar Nederland gelukkig.

Hotel Dior is gelegen aan het strand. Er staan palmbomen en de krabben rennen voor je weg. In je bed hoor je de branding van de oceaan en het krijsen van de meeuwen. De krekels produceren met duizenden hun aangename geluid. Als iedereen gelijktijdig onder de douche wil, komt er 1 druppel water uit de kranen. En af en toe loopt er een kakkerlak door de kamer. Maar wat zal je zeuren, je bent immers in het paradijs?!

Truusje en Brutus worden gewassen. Van buiten en binnen zitten ze onder het oranje stof.

Het is een drukte van jewelste op de kade van St. Louis. 's Nachts gevangen vis wordt in de vrachtwagens of de karretjes geladen. ALLES is mooi van kleur, vorm en compositie. "Hier schiet je binnen drie minuten een Novib-kalender vol", zegt Jan.

We zijn op weg naar Kaolack, het plaatsje waar we de meegebrachte spullen zullen afleveren. Je ziet hier in Senegal veel meer auto's dan in Mauretanie en 9 van de 10 trekdieren zijn paarden in plaats van ezels. We zien billboards met sigaretten-reclame en we passeren huizen die geheel als Maggiblokje zijn beschilderd.

We rijden door groen landschap. Veel bomen: acacia's, palmbomen, baobabs, cashewnotenbomen, sinasappelbomen, bananenbomen. Aasgieren zien we: in de toppen van de bomen of rondcirkelend tot ze een prooi vinden, misschien wel die dode koe aan de kant van de weg.

Senegalezen zijn een stuk vrolijker dan de Mauretaniërs. Het zijn de katholieken onder de islamieten, zeggen we. Er zijn ook geen controles meer. De meeste van de (35!) kopieën hebben we in Marokko en met name Mauretanie in moeten leveren.

Duizenden koolwitjes vlinderen ons opeens tegemoet, het lijkt wel tickerparade op Broadway!

Om 17.00 uur arriveren we in Kaolack, waar we door Binta worden opgewacht. We lossen de goederen voor de drie projectdorpen: kleding, medicijnen, rolstoelen, naaimachines, krukken, speeltjes, etc. En voordat het donker is bezoeken we het lepradorp. We zien enkel blije gezichten.

Zonder lading vliegen Truusje en Brutus opgelucht over de 80 km lange hobbelweg. Toubacouta ligt 40 km van de grens met Gambia. We drinken een biertje op de voorbije dag. En ook al moeten we nog maar 65 km rijden, het zal morgen weer een lange dag met veel wachten worden.

Daily report 12/11

We drive from St.Louis through Thies, Mboyur and Fatick to Kaolack. Underway we admire the big baobab trees. Passes Kaolack we visit the lepra village Kuttal were we unload wheel chairs, medicins, lots of clothing and presents for the children. Late in the afternoon we take the very bad road towards the Gambia. Most of the time we drive on the track beside the road. after sunset we arrive in Hotel Keur Saloum, a splendid holiday resort owned by the Belgian mr. Goetghebeur who gives us a special price.

Distance: 445 kms

Time: 11 hrs

Journal de bord 12/11

A partir de St Louis,nous passons par Thies,Mbour et Fatick avant d arriver a Kaolack.Puisque nous circulons

sans cotrole douaniere,nous pouvons aller decharger beaucoup de materiel au village des lepreux de Kuttal.

Nous y deposons des chaises roulantes, beaucoup de materiel de pansement,des medicaments,des vetements et des jouets our les enfants.

A la tombee de la nuit nous partons vers Toubacouta par la tres mauvaise route qui relie Kaolack a la frontiere Gambienne.Nous roulons plutot sur la piste a cote de la route. Pour la nuit nous nous rendons au village de vacances Keur Saloum dont le proprietaire belge Mr Goetghebeur nous a fait un tres beau geste cmmercial.

distance: 445 KMS

duree: 11 hrs

Blauwe Ruis 2007 wordt mede mogelijk gemaakt door:

Sponsors



Wolff cinema groep
Postbus 777
3500 AT Utrecht
030-850 2500



Cine City
Spuikomweg 1
4381 LZ Vlissingen
0900 CINE CITY



2Hit
Ravelijn de Grenadier 21
4461 DH Goes
06 29 19 4886



Richard Gebski
Von Zesenstraat 121
1093 AV Amsterdam
020 46 33 624



**Rijkse & Partners
Belastingadviseurs**
Buitenruststraat 6
4337 EH Middelburg
0118-678900

Vrienden van Blauwe Ruis

Personeel Cine City

Club BVB - Antwerpen

Madame Martin te Loriges

Senor Doucet te Miami Platja

Jean en Mieke Daelman te Miami Platja

Dhr. en Mevr. Kampman

Mevr. MLG Prinsen Verhulst

Dhr. AP Prinsen

Mevr. EL op 't Hof Rijnders

Dhr. A Homburger

Rups Consult & Projecten

Leen en Fanny

Sjoerd van Goor

Heus Staal Papendrecht

Joke Karstanje

MAB Projectontwikkeling

Dr. Wim Galle