



NIEUWSBRIEF 17 – do 15 november 2007

We kunnen tot 18 uur beschikken over onze kamers in het hotel. Het strand en de oceaan lonkt. Het water is verrukkelijk. De branding zalig. Nog een paar uur en we verlaten Gambia. We denken terug aan ons avontuur en noemen op wat ons het meest is bijgebleven:

HENK 'Go with the flow'

De cultuurverschillen tussen de landen die we door zijn gereden, vind ik het meest boeiend. De aangename kennismaking met Marokko en Senegal: een land met potenties. Het ergste was Mauretanie, een land dat dichtgaat als de douane moet eten. De willekeur daar. Voor je eigen loutering zou je om de zoveel tijd van dit soort landen moeten bezoeken. Dan denk je: waar lullen we over in Nederland.

JAN ' Kamelen aan stuurboord'

Marrakech en St.Louis zitten goed in elkaar. Dat is goed vertoeven daar. Volgende keer rij ik om Mauretanie heen.

Verder: de baobabbomen.

Weet je: je bent aan het rijden, rijden, rijden en opeens ben je er.

HELGE ' Waar is m'n camera, pen, tas etc. nou weer'

De landschappen die aan je voorbij trekken. De verschillende werelden waarin je achtereenvolgens komt. Het sympathieke St. Louis heeft mijn hart gestolen en Marrakech was 1001 nacht. De ritten in de auto: en maar voort en maar voort en maar voort. De onbekende of nooit in het echt geziene vogels die je tegenkomt.

JANNEKE ' Best wel lekker weertje'

De sfeer van Marrakech en St.Louis.

Het schitterende landschap van Marokko.

Het trieste van Mauretanie in tegenstelling tot het vrolijke van Senegal. Iedere dag was een verrassing, ik heb me geen moment verveeld.

AD ' Thank you for flying Adrian Airlines' (bij dagelijkse aankomst)

De grootsheid van de rit. Ik ben blij dat iedereen weer gezond en zonder kleerscheuren de reis heeft volstaan.

ERIC ' Aan de wagens'

De vuilheid van Marrakech, de smerigheid in de straten. Ik hoef er niet terug te komen.

De reis heb ik al vier keer gereden, alles was dus eigenlijk bekend. De grensovergangen zijn dit jaar overal vlotter gegaan dan de andere jaren: een record!

Feiten:

- \* We reden 6084 km in 13 dagen
- \* We kwamen in 8 landen
- \* Henk, Ad, Janneke en Helge maakten 1001 foto's en nog meer
- \* Helge heeft 3 uur film gedraaid
- \* Jan maakte 21 tekeningen
- \* Eric deed conscientieus de administratie en de organisatie

**BLAUWE RUIS 2007: Mission completed!**  
**ONZE GEEST REIST PER EZEL ACHTERNA**

O ja, en nog dit:

Het valt hier op dat oudere vrouwen verwend worden door jonge, viriele Gambianen. Het is te hopen dat Truusje haar oude dag er ook zo uitziet!

## **Blauwe Ruis 2007 wordt mede mogelijk gemaakt door:**

### **Sponsors**



**Wolff cinema groep**  
Postbus 777  
3500 AT Utrecht  
030-850 2500



**Cine City**  
Spuiкомweg 1  
4381 LZ Vlissingen  
0900 CINE CITY



**2Hit**  
Ravelijn de Grenadier 21  
4461 DH Goes  
06 29 19 4886



**Richard Gebski**  
Von Zesenstraat 121  
1093 AV Amsterdam  
020 46 33 624



**Rijkse & Partners  
Belastingadviseurs**  
Buitenruststraat 6  
4337 EH Middelburg  
0118-678900

### **Vrienden van Blauwe Ruis**

Personeel Cine City

Club BVB - Antwerpen

Madame Martin te Loriges

Senor Doucet te Miami Platja

Jean en Mieke Daelman te Miami Platja

Dhr. en Mevr. Kampman

Mevr. MLG Prinsen Verhulst

Dhr. AP Prinsen

Mevr. EL op 't Hof Rijnders

Dhr. A Homburger

Rups Consult & Projecten

Leen en Fanny

Sjoerd van Goor

Heus Staal Papendrecht

Joke Karstanje

MAB Projectontwikkeling

Dr. Wim Galle

[www.blauwe-ruis.nl](http://www.blauwe-ruis.nl)

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer (op dit e-mailadres) ontvangen? [Meldt u dan nu af.](#)