



NIEUWSBRIEF 4 – vrij 2 november 2007

NEWSLETTER FRANCOPHONES

Après 2 jours et 1500 km nous voilà arrivés à Miami Platja. Hier, journée sans problèmes et beau temps une fois passé Paris. Hier soir, soirée Auvergnate chez Tante Jeanine. Repas plutôt gruelique avec, en grosse pièce, potée Auvergnate super garnie et un gâteau forêt noire sublime en dessert. Aujourd'hui, passage du Massif Central sous un ciel bleu.

Distances > 1/11 705 km, durée 9 hrs
2/11 815 km, durée 19 hrs

FOR OUR ENGLISH SPEAKING FRIENDS

Yesterday 1/11 on the road, Antwerp at 07.30 hrs. Day without problems. Both cars are running smoothly. Evening in Auvergne at aunt Jeanine's place with French friends. Today we crossed Auvergne and the Massif Central under a blue sky. Staying overnight near Cambrils / Spain with Belgian and French friends. Tomorrow early departure at 06.30 hrs towards Gibraltar.





Loriges > Miami Platja (Cambrils)
815 km

Vertrek 07.30 uur met een kleine tocht door het platteland van Frankrijk. Tassen vol eten krijgen we mee van tante Jeanine, terwijl we nog vol zitten van gisteravond. We kregen achtereenvolgens een aperitief met pizza, worstenbroodjes, olijven. Daarna als voorgerecht een heerlijke salade. Een stoofschotel van de streek was het hoofdgerecht. Franse kazen met brood daarna en als dessert een heerlijke chocoladetaart. Tot slot koffie, pffff. We hebben allen heerlijk geslapen!

Verder met vandaag. Al vrij snel komen we in bergachtig landschap in de Auvergne. De weg is voor ons alleen lijkt het. Alle Fransen hebben vrij sinds gisteren toen het Allerheiligen was. Er rijdt geen vrachtverkeer.

Truusje d'r clingelateur is ermee opgehouden.

Als we nu richting willen aangeven moeten we handmatig de richtingaanwijzer aanknippen op/neer op/neer op/neer...haha. We rijden door de wolken en onze oren klappen van het hoogteverschil. Truusje moet veel "gekacheld" worden, maar ze redt het en wij zijn lief voor haar. De andere bus hebben we Brutus gedoopt. Die is 6 jaar jonger en heeft nog maar 120.000 op haar teller staan, Truusje bijna 3 keer zoveel!

Door de heuvels zie je op je geestesoog speelgoedtreintjes rijden, grazende koeien op de bergweiden. "De bomen roesten", zegt Jan. Franse woordenstromen op de radio. Later keihard Dire Straits en 's middags in Spanje Santana. De zon schijnt overvloedig en buiten is het 23 graden. Om 14 uur passeren we de Spaanse grens en klokslag 17.30 uur worden we in Miami Platja verwelkomd door Mieke, Jean en Bruno. Nu is het kwart voor 8 en gaan we eten in een plaatselijk restaurant. Morgen is het weer vroeg dag... Om half 7 vertrekken we.

Blauwe Ruis 2007 wordt mede mogelijk gemaakt door:

Sponsors



Wolff cinema groep

Postbus 777
3500 AT Utrecht
030-850 2500



Cine City

Spuikomweg 1
4381 LZ Vlissingen
0900 CINE CITY



2Hit

Ravelijn de Grenadier 21
4461 DH Goes
06 29 19 4886



Richard Gebski

Von Zesenstraat 121
1093 AV Amsterdam
020 46 33 624



Rijkse & Partners Belastingadviseurs

Buitenruststraat 6
4337 EH Middelburg
0118-678900

Vrienden van Blauwe Ruis

Personeel Cine City

Club BVB - Antwerpen

Madame Martin te Loriges

Senor Doucet te Miami Platja

Jean en Mieke Daelman te Miami
Platja

Dhr. en Mevr. Kampman

Mevr. MLG Prinsen Verhulst

Dhr. AP Prinsen

Mevr. EL op 't Hof Rijnders

Dhr. A Homburger

Rups Consult & Projecten

Leen en Fanny

Sjoerd van Goor

www.blauwe-ruis.nl

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer (op dit e-mailadres) ontvangen? [Meldt u dan nu af.](#)