



NIEUWSBRIEF 7 – ma 5 november 2007

(vanwege verbingsproblemen met de reizigers niet eerder verzonden en helaas zonder foto's)

Azrou - Marrakech
447 km

Truusje klimt uit het dal waar Azrou in ligt omhoog, richting Midden-Atlas. Volgens Jan moet hier ergens een nietje zijn. Truusje heeft olie en water gekregen en haar motortje ronkt tevreden. Het is 8.30 uur. We blijven dalen en klimmen. De wegen zijn kronkelig en zo af en toe komt ons een auto tegemoet. In de uitgestrekte heuvels rode huizen, stallen lijken het. Betonijzer steekt uit veel daken voor een tweede verdieping die er ooit nog opgezet moet worden. We zien steeds meer ezels, al dan niet volgepakt; een of meerdere mensen op hun rug of trekkend aan een kar. Alles is rood. " Nu zijn het de bergen die roesten", zegt Jan. En ook de schapen nemen die kleur aan. We passeren een terrein met typisch Marokkaanse tenten. Op paarden zien we mannen met harembroeken, op de hoofden een tulband, in de handen een zwaard. De strijd staat op het punt te beginnen.

Om 13 uur lunchen we heerlijk: tajine (stoofpotje). Het is 34 graden. 130 km van Marrakech rijden we op een asfaltstrook midden door een uitgestrekt vlak landschap. Als we Marrakech, de rode stad, inkomen is het inmiddels 16.30 uur. De Medina (oude stad) is ommuurd, 6 tot 9 meter hoog. Bij een van de toegangspoorten treffen we Stanley, een Nederlander die hier sinds een paar jaar woont. Hij brengt ons naar Tamesloht, een plaatsje 15km onder Marrakech, waar Dorine Eijkman een centrum heeft voor verwaarloosde kinderen, genaamd Centre Fiers et Forts. Het is bedoeld om kinderen die op straat leven, op te vangen, te verzorgen en vervolgens een zodanige opleiding te geven, zodat ze sterk en geestelijk gezond kunnen terugkeren in de maatschappij. We worden opgewacht door 30 kinderen tussen de 4 en de 16 jaar. Dorine leidt ons rond in het huis/annex schooltje. Het centrum is geheel afhankelijk van sponsors. We laden de busjes voor de helft uit.

Het is al donker als we in het hotel arriveren: midden in de Medina, vlakbij het beroemde Jemaa el-Fna plein. Onder duizenden lichtjes eten mensen aan schragen tafels. Er is muziek, er staan stalletjes, mannen bieden hun waar te koop aan. Het is 1001 nacht. Het is geweldig! Stanley loodst ons door de steegjes naar zijn huis. Binnen hoor je niets meer van alle drukte. Na een lekker maal en leuke gesprekken komen we om 23 uur weer in het hotel aan. Het was weer een indrukwekkende dag.

Journal de bord 05/11

Au départ d'Azrou nous empruntons la route vers Marrakech à travers le Moyen-Atlas en passant par Kénifra et Beni-Mellal. Derrière chaque virage, une nouvelle vue splendide. Kénifra est une cité rouge dans une terre rouge telle est apparait quand on l'aborde de l'est comme nous.

Béni-Mellal est née de la présence de l'eau et autour de la ville on trouve des plantations d'orangers et une vaste oliveraie ou se glissent des figuiers, des grenadiers, des abricotiers et des pêchers.

Arrivé à Marrakech, nous allons d'abord visiter la maison d'accueil de Dorine Eyckman à Tameslought ou nous déposons beaucoup de vêtements chauds pour les enfants. Après une petite visite à la Place Jemaa el Fna, nous passons la soirée chez Stanley Wibbens qui nous accueille dans son magnifique riad devant un repas marroccain.

distance: 447 kms

durée: 10hrs30

Daily report 05/11

On departure Azrou, we take the main road on the north side of the Middle-Atlas mountains through Kenifra and Beni-Mellal towards Marrakech. The scenery is changing continuously and we are enjoying splendid views. Kenifra is a red city in a red environment when you approach from the east. Beni-Mellal has been founded around the many water springs and the city is surrounded by orange tree plantations and very large olive gardens . The oranges of Beni-Mellal are the best of Morocco.

Arriving in Marrakech, we first go visit Mrs Dorine Eyckmans street children home where we donate a large quantity of warm winter clothes .

After a quick visit to the famous Jemaa el Fna Place, we pass the evening with Stanley Wibbens who invited us for a typical Moroccan diner in his splendid riad.

Distance:447 kms

Time:10hrs30min

Blauwe Ruis 2007 wordt mede mogelijk gemaakt door:

Sponsors



Wolff cinema groep

Postbus 777
3500 AT Utrecht
030-850 2500



Cine City

Spuikomweg 1
4381 LZ Vlissingen
0900 CINE CITY



2Hit

Ravelijn de Grenadier 21
4461 DH Goes
06 29 19 4886



Richard Gebski

Von Zesenstraat 121
1093 AV Amsterdam
020 46 33 624



Rijkse & Partners Belastingadviseurs

Buitenruststraat 6
4337 EH Middelburg
0118-678900

Vrienden van Blauwe Ruis

Personeel Cine City

Club BVB - Antwerpen

Madame Martin te Loriges

Senor Doucet te Miami Platja

Jean en Mieke Daelman te Miami Platja

Dhr. en Mevr. Kampman

Mevr. MLG Prinsen Verhulst

Dhr. AP Prinsen

Mevr. EL op 't Hof Rijnders

Dhr. A Homburger

Rups Consult & Projecten

Leen en Fanny

Sjoerd van Goor

Heus Staal Papendrecht

Joke Karstanje

MAB Projectontwikkeling

www.blauwe-ruis.nl

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer (op dit e-mailadres) ontvangen? Meldt u dan nu af.