



*NIEUWSBRIEF 8 – di 6 november 2007*

Marrakech - Tiznit 453 km

We vertrekken om 8.30 uur. De vraag is wat er met Truusje aan de hand is. Ze geeft niet altijd meteen sjoerge als we haar starten. Kale vlaktes. Landbouw. Rechte wegen. Eerste stop in Essaouira. Kustplaats. De geur van verse vis. Er worden paarden gewassen in de zee. De lucht is zilt. Een boulevard en een fort. Er zijn toeristen. We kopen ansichtkaarten.

Bij een visstalletje nuttigen we een lunch. Jan tekent de verkopers die de vis grillen. Verder op weg zien we de eerste dromedarissen na die paar buiten Tanger. We bevinden ons in de argaanoliestreek. De kleur van het landschap varieert van zalmkleurig via lichtbruin tot oker. Weer bergen en een kronkelende weg met haarspeldbochten. Na elke bocht verkopers die argaanolie aanbieden. We bezoeken een vrouwencorporatie die argaanolie produceert. De vrouwen hebben net een vrije dag. Het is een feestdag. We rijden langs de Atlantische Oceaan. De temperatuur zakt naar 29 graden. We zien een enkele bananenplantage. In de zeemist rijden we de bergachtige kustroute. Het is 22 graden en naar Tiznit is het nog 128 km. We horen de branding van de oceaan. De temperatuur zakt naar 18 graden.

Agadir is een grote havenstad. Hotelcomplexen en een vierbaansweg met palmbomen. In de mega-megasupermarkt Marjane slaan we water en ander proviand in. Tiznit is nog 90 km rijden. Het is donker als we in het hotel aankomen. Op tv zien we koning Mohammed VI een toespraak houden. Het is een feestdag en we hebben er bijna 4000 km opzitten...

### **Journal de bord 06/11**

Nous laissons Marrakech et sa pollution d'air derrière nous pour retrouver l'océan Atlantique à Essaouira, l'ancienne Mogador. Après, la route cotière nous mène à Agadir en passant par Tamanar ou nous visitons la coopérative féminine d'huile d'argane. Les 120 derniers kilomètres se font dans le brouillard et nous arrivons à Tiznit, ville enfermée dans 6 kms de murailles roses à la lumière des réverbères  
distance: 453kms  
durée: 10hrs30

### **Daily report 06/11**

We leave Marrakech and her terrible air pollution direction Essaouira, the ancient Mogador. From there the magnificent coastal route leads us through the High-Atlas towards Agadir. At Tamanar we pay a short visit to the Tamanar women argan oil cooperative where we learn everything about the argan oil extraction. The last 120kms through Agadir towards Tiznit, we have to deal with dense fog. We arrive after sunset in Tiznit, city surrounded by 6 km of pink coloured ramparts.  
Distance: 453kms  
Time: 10hrs30min

## Blauwe Ruis 2007 wordt mede mogelijk gemaakt door:

### Sponsors



#### Wolff cinema groep

Postbus 777  
3500 AT Utrecht  
030-850 2500



#### Cine City

Spuikomweg 1  
4381 LZ Vlissingen  
0900 CINE CITY



#### 2Hit

Ravelijn de Grenadier 21  
4461 DH Goes  
06 29 19 4886



#### Richard Gebski

Von Zesenstraat 121  
1093 AV Amsterdam  
020 46 33 624



#### Rijkse & Partners Belastingadviseurs

Buitenruststraat 6  
4337 EH Middelburg  
0118-678900

### Vrienden van Blauwe Ruis

Personeel Cine City

Club BVB - Antwerpen

Madame Martin te Loriges

Senor Doucet te Miami Platja

Jean en Mieke Daelman te Miami Platja

Dhr. en Mevr. Kampman

Mevr. MLG Prinsen Verhulst

Dhr. AP Prinsen

Mevr. EL op 't Hof Rijnders

Dhr. A Homburger

Rups Consult & Projecten

Leen en Fanny

Sjoerd van Goor

Heus Staal Papendrecht

Joke Karstanje

MAB Projectontwikkeling

[www.blauwe-ruis.nl](http://www.blauwe-ruis.nl)

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer (op dit e-mailadres) ontvangen? Meldt u dan nu af.