



*NIEUWSBRIEF 9 – do 8 november 2007*

Dawra - Dakhla  
590 km

8.30 vertrek uit de bedouiencamping. We rijden even later uren en uren door het geel/bruine woestijnlandschap. Het is 25 graden en bewolkt. Zoals Kleinduimpje zijn route met broodkruimels markeerde, zo worden uit Brutus mandarijnenschillen gegoid. Een man loopt op de weg. Waar komt hij uit the middle of nowhere vandaan? De asfaltstrook leidt ons weer naar de kust. Loungemuziek van Saint Germain: we knikken met het ritme mee.

Daar wapperen weer de Marokkaanse vlaggen met groene ster. Dit keer is het de gendarme die onze papieren in ontvangst neemt. We zien even later een dode dromedaris liggen; zijn poten stijf vooruit. De kleur van het landschap wordt geler. De aarde is bekleed met kleine bosjes, stof en stenen. En niet te vergeten: afval! Ze gooien alles in de berm. Vooral bij de sporadische tankstations zie je bergen flessen, plastic en andere rotzooi achter de muren gedumpt.

De weg is lang en eindeloos, buiten is het 32 graden en binnen 36 als gevolg van Truus d'r kachel. Degenen die niet rijden doezelen weg. 30 km voor Dakhla echt alleen maar zand: zoals je je voorstelt dat een woestijn eruit ziet. We rijden het schiereiland op. Links van ons kitesurfers en een handvol campers. We komen in rijker gebied. Dakhla is een ruime stad met brede, gele huizenblokken. Ook hier kantelen muren en een enorme toegangspoort. We rijden recht op het hotel en eten later een visje op de brede flaneerboulevard. We hebben er 5032 kilometer opzitten.

### **Daily report 8/11**

We leave at daybreak after a quiet night in a bedouien tent. We first pass at Laayoune, a major garrison town, and continue towards Boujdour where we buy fresh bread for our coming lunch. The last "saucisson d'Auvergne" in the Sahara. Many controls underway, more than previous years. We stay overnight in Dakhla, the ancient Villa Cisneros, situated on a 40 kms long land tongue forming a beautiful bay. A fishermens paradise. Tomorrow border crossing Mauretania. Culture shock!

Distance: 590 kms  
Time: 8 hrs

### **journal de bord 8/11**

Après une nuit dans une tente bédouine, nous quittons le camping de bonne heure. Nous passons d'abord à Laayoune, ville de garnison avec forte concentration de troupes. Nous achetons du pain frais à Boujdour pour notre lunch au bord de la route (30 C). Dernier saucisson d'Auvergne dans le Sahara Occidentale. Multiples contrôles, gendarmerie et police. Plus que l'année dernière. Nous arrivons sans problèmes majeurs à Dakhla, l'ancienne Villa Cisneros, située sur une presqu'île s'étirant sur une quarantaine de kilomètres et formant une vaste baie, immense vivier, ou les pêcheurs trouvent de nombreuses espèces.

Demain passage vers la Mauritanie.  
Distance: 590 kms  
Durée: 8 hrs

## Blauwe Ruis 2007 wordt mede mogelijk gemaakt door:

### Sponsors



**Wolff cinema groep**  
Postbus 777  
3500 AT Utrecht  
030-850 2500



**Cine City**  
Spuiкомweg 1  
4381 LZ Vlissingen  
0900 CINE CITY



**2Hit**  
Ravelijn de Grenadier 21  
4461 DH Goes  
06 29 19 4886



**Richard Gebski**  
Von Zesenstraat 121  
1093 AV Amsterdam  
020 46 33 624



**Rijkse & Partners  
Belastingadviseurs**  
Buitenruststraat 6  
4337 EH Middelburg  
0118-678900

### Vrienden van Blauwe Ruis

Personeel Cine City

Club BVB - Antwerpen

Madame Martin te Loriges

Senor Doucet te Miami Platja

Jean en Mieke Daelman te Miami Platja

Dhr. en Mevr. Kampman

Mevr. MLG Prinsen Verhulst

Dhr. AP Prinsen

Mevr. EL op 't Hof Rijnders

Dhr. A Homburger

Rups Consult & Projecten

Leen en Fanny

Sjoerd van Goor

Heus Staal Papendrecht

Joke Karstanje

MAB Projectontwikkeling

Dr. Wim Galle

[www.blauwe-ruis.nl](http://www.blauwe-ruis.nl)

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer (op dit e-mailadres) ontvangen? [Meldt u dan nu af.](#)