

Blauwe Ruis

NIEUWSBRIEF

ANTWERPEN - SIERRA LEONE
26 oktober - 15 november 2011

NIEUWSBRIEF 3 – zaterdag 29 oktober 2011

Dinsdag 25 oktober

In Westende is het koffers pakken en klaarmaken om naar Antwerpen te rijden. Pastoor Lagast komt nog even langs om zijn zegen te geven voor een voorspoedige reis en een behouden thuiskomst. Tevens doet hij nog een duit in de zak van Blauwe Ruis.

In de vooravond komen we in de plenzende regen aan ten huize Weststrate in Schoten. De ambulances zijn reeds volledig geladen en startklaar zodat we alleen nog onze persoonlijke spullen moeten overladen.

Na een korte bespreking om de klokken gelijk te stellen bereidt Ad een afscheidsmaal met sliptongetjes uit Vlissingen, handgesneden frietjes en een overheerlijke salade, specialiteit van Janneke, de vrouw des huizes. ;)

Na nog wat napraten met een slaapmutsje gaan we vroeg onder de wol want morgen staat een pittige rit op het programma.

Woensdag 26 oktober

Kwart over vier, het snerpende geluid van de wekker haalt ons uit dromenland naar de werkelijkheid van de dag. Geen haan die er aan denkt om nu reeds te kraaien.

Een lekkere douche, een kort ontbijt met straffe koffie en de wagens in.

Precies om vijf uur rijden we de poort uit richting Sierra Leone.

Op de ring van Antwerpen geen problemen en ook Lille wordt vlot voorbijgereden. Omstreeks acht uur bij het krieken van de dag en na een 250 km te hebben gereden maken wij een sanitaire-, tevens tankstop en na een sterke franse koffie vervolgen wij onze weg richting Parijs.

Via de periferique met vertraagd verkeer rijden wij om half elf de A10 op en rijden via Orleans, Tours, Poitiers en Angoulême naar Bordeaux. Ook op de rocade van Bordeaux is er niettegenstaande de avondspits weinig vertraging zodat wij om ongeveer 6 uur, na een rit van 986 km, aankomen bij ons typisch Frans hotelletje in Saugnier in des Landes.

Al bij al een probleemloze rit bij een lekker weertje.

Hopelijk verloopt de rest van de reis even vlot.

Nu nog even genieten van een Frans streekmenu met een welverdiend Bordeaux-wijntje en morgen weer vroeg uit de veren richting Spanje, point final.

Meer informatie op onze website www.blauwe-ruis.nl

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Meld u dan af via nieuwsbrief@blauwe-ruis.nl o.v.v. afmelden nieuwsbrief.