

# Blauwe Ruis

## NIEUWSBRIEF

ANTWERPEN - SIERRA LEONE  
26 oktober - 15 november 2011

*NIEUWSBRIEF 5 – zondag 30 oktober 2011*

### **Vrijdag 28 oktober**

Om 7.10 u. afspraak bij de wagens, controle olie- en waterpeil. Onze wagens blijken nogal wat olie te verbruiken. Na het bijvullen van de olie om 7.30 u. de donkere nacht in.

Rond 10.00 u. ronden wij Sevilla met zicht op de schitterende kathedraal en rijden verder door een prachtig heuvelend landschap naar Algeciras.

Om 10.40 u. aankomst bij het maritiem station. Eerst even de inscheping regelen.

Bij het eerste kantoor zit een vriendelijke man die ons omwille van het humanitaire karakter van onze reis een ticket aanreken aan tarief personenwagen.

Als dit bij de inscheping maar goed afloopt.

Wij zijn geboekt voor de ferry van 14.00 u. naar Tanger Med. Om 13.30 u. aanvang inscheping zonder problemen.

Het hele gebeuren verloopt nogal amateuristisch en is pas voltooid om 15.30 u.

Trossen los, boot van 14.00 u. vertrekt om 15.30 u., varen maar richting Tanger.

Bij aankomst draaien wij de klok 2 uur terug.

Door nog wat geklungel bij het meren liggen wij pas vast na 3 pogingen, om 15.55 u., 2 uur later dan gepland.

Al deze vertraging zal ons zuur opbreken.....

Er wacht ons nog de douane, daar loopt het grondig mis.

Daar wij ambulances zijn moet er blijkbaar een speciale toelating zijn om door Marokko te reizen en deze kan alleen maar gegeven worden door de grote baas van de administratie van de douane.

Deze is echter reeds om 16.00 u. op weekend vertrokken en zonder zijn handtekening mogen wij er niet door.

Morgen komt de onderdirecteur misschien een paar uurtjes werken en kunnen wij een nieuwe kans wagen. Ondanks alle gepalaber valt er niets te regelen en wij maken ons dus maar op voor een gratis nachtje kamperen op Parking Douane.

### **Zaterdag 29 oktober**

Na een korte nachtrust worden wij gewekt door de hectische toestanden aan de controleposten. Af en toe een oorverdovend concert want Marokkanen hebben de gewoonte om in groep de autotoeter te gebruiken teneinde hun ongenoegen te uiten over de traagheid van de douanebeambten.

Om 8 uur rijden we weer met goede moed naar het hoofdkantoor van de douane om van een poetsvrouw te horen te krijgen dat daar in het weekend niemand komt.

Dus terug naar af en terug naar de post bij het maritiem station waar er wisseling van de wacht heeft plaatsgehad.

De nieuwe verantwoordelijke is arrogant en onbeleefd en onder begeleiding laat hij ons naar een open bewaakt depot brengen waar de wagens letterlijk gevangen staan.

Er wordt ons gemeld dat er voor maandagmorgen niets meer te gebeuren staat en wij de wagens mogen afsluiten en met de pendelbus naar Tanger trekken voor het weekend.

Via een contact in Rabat mogen wij tot maandag onze intrek nemen in een appartement in Tanger.

---

Meer informatie op onze website [www.blauwe-ruis.nl](http://www.blauwe-ruis.nl)

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Meld u dan af via [nieuwsbrief@blauwe-ruis.nl](mailto:nieuwsbrief@blauwe-ruis.nl) o.v.v. afmelden nieuwsbrief.

# Blauwe Ruis

## NIEUWSBRIEF

ANTWERPEN - SIERRA LEONE  
26 oktober - 15 november 2011

### Zondag 30 oktober

Verplichte zondagsrust te Tanger, auto's nog steeds op stal.

In de voormiddag maken wij een lange wandeling over de prachtige boulevard van Tanger bij een heerlijk weertje.

In de namiddag brengen wij een bezoek aan de bazaar en de oude Medina.

In de avond maken we ons klaar om morgen vroeg te vertrekken teneinde tijdig bij de douanepost te zijn in de hoop bij de eersten te zijn om de directeur te spreken en hopelijk met zijn goedkeuring onze reis te kunnen vervolgen.

---

Meer informatie op onze website [www.blauwe-ruis.nl](http://www.blauwe-ruis.nl)

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Meld u dan af via [nieuwsbrief@blauwe-ruis.nl](mailto:nieuwsbrief@blauwe-ruis.nl) o.v.v. afmelden nieuwsbrief.